



Marlien de Jong

MEER INFO OP WWW.CORNERSTONE-FOUNDATION.ORG
E: INFO@CORNERSTONE-FOUNDATION.ORG

✘ Op reis naar Rwanda! ✘

Namens de Stichting is het momenteel behoorlijk druk in Rwanda. Maar liefst drie mensen zijn er afgereisd naar Kigali. Eind mei is Marlien vertrokken om onderzoek te doen naar het 'Cows for Peace' project en half juni zijn Norman en Daniel gevolgd om aan de slag te gaan met de documentaire.

Toch zijn de gevolgen van de genocide nog vaak merkbaar en voelbaar, vooral in gesprekken met mensen, wanneer ze, soms tussen neus en lippen door, vertellen dat ze hun ouders, hun broer of zussen of hun hele familie zijn kwijt geraakt. Hierin bemerk je de noodzaak van organisaties als CARSA, die deze mensen leren omgaan met hun trauma's en hen helpen, ondanks alles, een bestaan op te bouwen.

Documentaire

Norman en Daniel zijn drie weken in Rwanda geweest om het verhaal van Sylvestre, een van de oprichters van CARSA te filmen. Ze hebben Sylvestre geïnterviewd en het land doorkruist om zijn

geboortedorp te bezoeken en zijn jeugd in beeld te brengen. Verder worden de werkzaamheden van CARSA, zoals de workshops en de celgroepen, bezocht en gefilmd. Dit alles zal resulteren in een drama-documentaire, die gebruikt kan worden in de workshops over verzoening, en ook vertoond zal worden op de nationale televisie. Hoewel het hard werken was om in de korte tijd dat ze in Rwanda waren alles te filmen, gingen de werkzaamheden erg goed en is het gelukt alle scènes op te nemen. Helaas is er momenteel nog niet genoeg geld om de film helemaal af te maken. Voor montage en verdere afronding is er nog een bedrag van €8000,- nodig. **Helpt u ons deze film voor CARSA en de mensen die zij helpen te realiseren?**

Ik ben Marlien de Jong en momenteel bezig met mijn master Disaster Studies aan de Universiteit van Wageningen. Twee maanden lang ben ik voor de Cornerstone Foundation bezig in Rwanda onderzoek te doen naar het 'Cows for Peace' project van de lokale partner CARSA. Ik houd me vooral bezig met het aspect van verzoening en hoe dit gezien en ervaren wordt door diverse organisaties en de mensen die door CARSA geholpen worden. Dit om na het verloop van de tijd de vorderingen van het project beter in kaart te kunnen brengen. Het is ontzettend mooi om het verzoeningsproces van zo dichtbij mee te maken en te zien dat er zoveel mensen met hoop voor de toekomst bezig zijn hun land op deze manier op te bouwen. Het was in het begin nogal raar om in het land rond te lopen waar ik zoveel over gelezen heb, maar doordat ik door veel mensen zo hartelijk welkom ben geheten voelde ik me hier al snel thuis. Het is ongelofelijk hier rond te lopen, te bedenken wat er 17 jaar geleden is gebeurd en om je heen te zien hoever het land al op weg is.





Nieuws uit het bergland

De Weduwen van Giterama

Met de vrouwengroep van Giterama gaat het goed. De Cornerstone Foundation heeft hen een aantal jaar geleden geholpen met geld voor een stuk land en wat geiten.

Momenteel is dit door de vrouwen uitgebouwd tot een mooie boerderij met varkens, kippen, konijnen en koeien. Hiermee kunnen de vrouwen, die bijna allen weduwe zijn, genoeg geld verdienen om hun gezinnen te onderhouden. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer over schrijven.

Student

Ook met Clarissa gaat het goed. Ze is nog steeds bezig met haar studie economie aan de universiteit van Giterama, maar ze hoopt ook binnenkort te gaan trouwen. Half oktober is het zover!



Celgroepen

Het 'Cows for Peace' project is een onderdeel van het verzoenings-werk van CARSA. Dit werk begint vaak in de workshops, waar groepen van 30-40 mensen drie dagen lang onderwezen worden in trauma heling, vergeving en verzoening.

Het is het begin van het verzoeningsproces voor deze mensen. Om dit proces te laten voortduren en te verstevigen vormen de mensen vanuit deze workshops celgroepen. Dit zijn groepen van ruim tien mensen uit het zelfde dorp. Ze komen regelmatig samen om hun ervaringen over het verzoeningsproces met elkaar te delen, maar sommige groepen ondernemen ook van alles om de verzoeningsboodschap door te geven in hun dorp of mensen op praktische wijze te helpen. Binnenkort zal Marlien deze groepen bezoeken en interviewen, dus de volgende keer kunt u hier meer over lezen.



Cows for Peace!

Het 'Cows for Peace' project vordert steeds meer. Nadat daders en slachtoffers samen een stal voor hun koe hadden gebouwd, was het tijd om de koeien uit te delen.

Toen twee van de ontvangers en een veearts de juiste koeien hadden geselecteerd, werden de tien koeien tijdens een feestelijke ceremonie aan hun nieuwe eigenaars overhandigd. Ze waren erg blij met deze kans om voor hun families een beter bestaan op te bouwen en dankbaar jegens iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt.

Momenteel wordt er druk toegewerkt naar de volgende ceremonie die eind juli zal plaatsvinden. Dan zullen nog eens 40 koeien naar hun nieuwe eigenaars gaan. Over deze feestelijke gebeurtenis kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen.

